

*Centrale Raad van Beroep*

Het recht is geen woud  
maar je kunt er wel in verdwalen  
als je de weg niet kent  
lijken alle bomen hetzelfde blad te hebben

we spreken het en maken het  
beschermen het, schaven het  
we ontdekken elke dag opnieuw  
de ringen van de wet, tellen de nerven onder zijn schors  
voelen hoe het schuurt onder onze vingers

er liggen vragen  
als stenen op een pad  
als vallende veren of munten in een wensput  
een vraag als vuur in een kurkdroog bos

het is een brandweerman zonder verzekering  
een moeder die met haar kind wil blijven  
wonen bij de school  
de student die zorgt voor zijn oma  
een man die niet meer kan lopen

mensen die verdwalen zoeken niet alleen de weg  
maar ook naar iemand die hen hoort

leg de taal neer als witte kiezels in het recht  
antwoorden die groeien tot nieuwe paden

zie wat er opkomt in de berm  
wat zich nestelt in de ruimtes

de holtes die tussen vragen liggen, waar mensen kunnen schuilen

*Hanneke van Eijken*

*Gedicht ter ere van 120 jaar Centrale Raad van Beroep*